



Onna Pieterdina Hogeveen-Veenstra

*15 april 1937, Zuidlaren

† 1 april 2023, Hoogezand



sinds 16 mei 1963

*Leer ons uw genade zien, Heer onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.*

(psalm 90:17)

Voorganger

Ds. Johan Plug

Muzikale begeleiding

Jan Leemhuis

Onna Vellema-Holwerda

Andries Holwerda

WELKOM (Tjerk)

LIED: Lichtstad met uw paarden poorten

(Evangelische Liedbundel 413)

Lichtstad met uw paarden poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein

BIJDRAGE DOCHTERS (Marjon, Renny, Gonnie)

LIED: Wat de toekomst brenge moge

(Lied 377)

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

BIJDRAGE KLEINKINDEREN

GEBED (Douwe)

LEZEN: Psalm 23 (Rosalie)

Psalm 23, een psalm van David

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Hij geeft mij nieuw kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
Uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

PSALM 90: 1 & 9

1 Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft!

9 Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, en laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, Uw heerlijkheid niet van hun kindren wijken; Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken. Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.

LEZEN: Heidelbergse Catechismus V&A 1 (Dorothe)

VRAAG:

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

ANTWOORD:

Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven.

OVERDENKING (Ds. Johan Plug)

LIED: 10.000 redenen tot dankbaarheid

(Opwekking 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op dit dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.
Verheerlijkt Zijn heilige naam,
verheerlijkt Zijn heilige naam.

GEBED (Ds. Johan Plug)

SLOTLIED: Eens als de bazuinen klinken

(Gezang 300)

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer', dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer', laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

UITVAART

Kinderen dragen kist uit de kerk

Bij het graf

Uitspreken geloofsbelijdenis (Ds. Johan Plug)

Zingen "Onze Vader"

Afscheid

(Achter)(klein)kinderen van Onna en Andries blijven achter en strooien bloemen op het graf

