

Liturgie voor de dankdienst voor het leven

van

Janny Leemhuis-Kleefsman

* 7 juni 1932

† 20 maart 2023

Hoogezand

zaterdag 25 maart 2023 om 13.00 uur

Voorganger: Anne-Maaike Pathuis

Muzikale begeleiding: Stoffer en Jan Leemhuis

Bij binnenkomst familie: Gereformeerd Mannenkoor “'t Vechtdal” ‘Ik bouw op U’

Woord van welkom

Zingen: Johannes de Heer 190: 1, 2 (op melodie van JdH 456)

1
Nader tot U, o Heer,
nader tot U;
drukt mij de zorg ter neer,
ik kom bij U.
In al mijn pijn en smart
wens ik met heel mijn hart
dichter bij U te zijn, nader tot U.

2
Is 't wel eens nacht voor mij,
weet ik geen raad,
wordt 't duister om mij heen,
ik vrees geen kwaad.
Hoe bang het mij ook zij,
Gij zegt: "Vertrouw op mij";
dus ook door tegenspoed: nader tot U.

Gebed

Zingen: GKB Psalm 42: 3, 5

3
O mijn ziel, zozeer verslagen,
waarom bent u zo ontrust?
Hoop op God, uw heil zal dagen,
vind weer in zijn lof uw lust.
Ook al treft u smaad en spot,
uw verlosser is uw God.
Hoop op Hem en zie naar boven,
want ik zal mijn God nog loven.

5
Maar de HEER zal uitkomst geven,
die bij dag zijn gunst gebiedt.
Dit vertrouwen doet mij leven,
dat vermeld ik in mijn lied.
Daarom zing ik zelfs bij nacht,
want bij Hem verstilt mijn klacht.
'k Zal de God mijns levens prijzen,
biddend Hem mijn dank bewijzen.

Bijdrage namens de kinderen

Zingen: Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lezen: 2 Korintiërs 5: 1 – 10

¹Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. ²Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. ³We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. ⁴Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. ⁵Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven. ⁶Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. ⁷We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. ⁸Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we vol goede moed. ⁹Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet. ¹⁰Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

Zingen: GKB Psalm 103: 6, 7

- 6 De mens is aan het sterven prijsgegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
- 7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Overdenking over 2 Korintiërs 5: 1

¹Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

Zingen: Opwekking 428

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gedicht

Piano solo

Bijdrage namens de kleinkinderen

Zingen: Sela 'Een toekomst vol van hoop'

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Dankgebed

Zingen: Liedboek 913

1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

**Muziek bij het uitdragen van Janny: J.S. Bach, 'Jesu bleibet meine freude'
(instrumentaal)**